

## Moordkuil – opus 318

Je ogen staan zo flets, ze kijken me amper aan  
Je straalt niet meer zoals je altijd hebt gedaan  
Ik kan geen gedachten raden maar ik zie aan jouw gezicht  
Dat er een of andere last op je schouders ligt

C-F-Dm-G  
C-F-Dm-G  
Am-F-C-F  
Dm-G-C

Gaat het wel zo goed als je zelf zegt dat het gaat  
Is er echt niets aan de hand, iets dat jou tegenstaat  
Je mag je geheimen houden maar ik voel dat er iets is  
Ook al ben je hier, het is net of ik jou mis

Je laat me niet meer zien wat je werkelijk bezighoudt  
Zo blijf ik verstoken van wat zich afspeelt diep in jou  
Laat me met je zoeken naar de sleutel van jouw kooi  
En ik geef je al mijn warmte tot jij ontdooit

F-G-Am-F  
G-Am-F-G  
Am-F-G-Am  
F-G-C

Je wilt niets aan me kwijt dan alleen maar "Het gaat goed"  
De stilte die dan volgt slaat mij lam en ik weet niet hoe  
Ik jou toch kan bereiken want je sluit je van me af  
Ik voel me daardoor hopeloos gestraft

Ligt het soms aan mij dat je niets meer delen wilt  
Alles voelt zo koud door dat opgetrokken schild  
Laat mij niet langer raden, we hebben er altijd naar gestreefd  
Om elkaar te zeggen wat er in onze harten leeft

Je laat me niet meer zien wat je werkelijk bezighoudt  
Zo blijf ik verstoken van wat zich afspeelt diep in jou  
Laat me met je zoeken naar de sleutel van jouw kooi  
En ik geef je al mijn warmte tot jij ontdooit

*12 juli 2000*